

## BAKMASINI BILDİKTEN SONRA

İster görkemli Hisar'ın  
En yüksek burcundan bak,  
İster köhne bir evin  
Kırk dökük penceresinden  
Bakmasını bildikten sonra  
Aynı bir güzelliği yakalayabilirsin  
Gündoğumunda, günbatımında  
Her mevsim.  
Yukarılarda, aşağıda, yanbaşıda  
Gözler önüne serilen  
Ulaşılmaz evren tablosunda  
Bir büyüklü "altın an" ın  
Yalazlarından ruhun tutuşarak,  
Ürperebilir, yanabilirsin  
O'nu aşkla anıp da...

## H Ü Z Ü N

Ey, eylül batılarının solgunlaşmasıyla  
Safran rengi bir örtüyle örtülen engin su,  
Ne kadar, ne kadar andırıyorsun bilsen  
Bu hüznü dolu halinle ruhumu.

Sorumsuz çağların tanığı ovada  
Harelenen altın başaklı tarlalar,  
Siz de hüznü veriyorsunuz bana...  
Daha mı mutluydum o zamanlar?  
Güçtür, gerçekten çok güç dönmek geri.

Bir ruh ki, hüznü dolar taşar  
Bir süzgülün çehre, bir çift yaşlı göz görse,  
Fakat ah, yalan sözler bakışlar  
Arttırır bu hüznü bile bile.

Aynı ruhtur can-ciğer kardeşlerini  
Gördükçe dalmış karanlıklara,  
Kutlu Erdem'in debelenişini  
Tagut'un hançer vuruşları altında  
İçin için yiyen kendini.

Bereket versin ki O'nun sevgisi  
Yer etmiş az-çok orada da,  
Yitirivormek en kutsal değerleri  
İşten değildir yoksa.

Ey Rabbim, sabrımı güçlendir  
Çetin bir sınavı kazanmak için.  
Hüzünlenmek, acı çekmek bizler içindir  
Bir tek ruhun kurtulması için  
Bilirsin neler verebileceğimi...

## ÇEŞME'DEN HÜZÜNLERLE

Gök gök, deniz deniz mavi  
Gözlerine mil çekilmişlere,  
Köpük köpük, bulut bulut ak  
Çeşme'den hüznlerle...

Portakal portakal güneş  
Aydınlık nedir bilmiyenlere,  
Güneş güneş portakallar  
Çeşme'den hüznlerle...

Kütük kütük, salkım salkım üzüm  
Çökük avurdu, kemik ellilere,  
Öbek öbek, hevenk hevenk yıldız  
Çeşme'den hüznlerle...

Defne defne, zeytin zeytin barış  
Düşünceleri eğri büğrülere,  
Martı martı, kumru kumru özgürlük  
Çeşme'den hüznlerle...

Burç burç, sütun sütun tarih  
Geçmişlerine dudak bükenlere,  
Kemer kemer, kubbe kubbe sanat  
Çeşme'den hüznlerle...

## DENİZ KIYISINDA

Ey, o can yakan kasırgaların  
Ölüm müjdecileri,  
Enli ışıklı soluğanlar  
Hıştırlarla döven kayalıkların  
Yosun kokulu böğürlerini...

Ne siz denizsiniz yapabilirsiniz  
Soylu martılar,  
Ne deniz sızız  
Ah, kutsal ebedi aşıklar.

Sarmışsınız güzel suları  
Çepeçevre dağlar,  
Onlarla her gün konuştuklarınızı  
Ne zaman, ne zaman duyacak kulaklar.

Ve ey, son ışıkları güneşin  
Kıpkızıl tüller gibi,  
Ulaşılmaz çevrenlerin  
Tanrısal süsleri.

Kaygılanmayın var yeryüzünde  
Size tutkun ruhlar daha...  
En ateşlilerinden biri işte  
Şu anda aranızda.

## SÖNEN IŞIKLAR.....

Yapılar, yapılar, yapılar  
Yerden mantar biter gibi yükselen.  
Işıklar, ışıklar, ışıklar  
Gün günden artan gürleşen,  
Bakışlar, sesler, adımlar  
Uzak, habersiz birbirinden  
Kocaman şehirlerde.  
Sönen ışıklar, çöken çatılar var  
Bir olağanüstü şehirde.  
İnsan denilen.

## GEMİLER

Gemiler var bu akşam koyda  
Işıl ışıl görkemli...  
Durdum poyraza karşı  
Yakalarım kalkık  
İskelenin ucunda.  
Düşündüm denizde geçen günlerimi  
O unutulmaz anılarıyla.  
Çeşme, Nusret, Gazi ve diğerleri  
Bir bir girdiler rüzgarlı koya  
Demir attılar gümbür gümbür  
Ve yaktilar ışıklarını  
Karanlıklara kafa tutarçasına.

Ben Sabaha değin orada  
Gönüllü nöbet tuttum  
Gözlerim dolu dolu...  
Denizcilerin yaman türküleri  
Çınladı durdu başımda  
Bütün gece boyu

## ISKELE'DE

Dolaştım beş on dakika  
Bu öğle üzeri gene iskelede...  
Eğilip korkuluklardan bakınca  
Gördüm dargırlanan ışık şeritlerini  
Yeşil yosunlu diplerde.

Bir yanda kum motoru  
Dev kedçesiyle  
Bir kamyona kum dolduruyordu,  
Öte yandan bir balıkçı teknesinde  
Genç, güneş yanığı yüzlü adamlar  
Ağ temizliyordu.  
Her iki taraf ekmek derdinde  
Uğraşıyordu didiniyordu.

Batı çevrenlerindeki  
Açık mor dağlar üzerinde  
Üç-beş ak kümeden başka  
Bir leke yok göklerde.  
Güneş sürdürüyor eğemenliğini  
Masvavi sonlu imparatorluğunda.

Martıların ak çığlıkları  
Ve Burçlar'dan havalanan kuşlar,  
Dingin dupduru suyun içinde  
Oynaşan kıpır kıpır balıklar,  
Ruhun ne güzel arkadaşları.

Nereye baksam kendi diliyle  
Haykırıyor sanki diyor ki :  
"Sen yaşayamazsın başka yerde  
Bırakıp gidersen bir gün bu kenti  
Ruhun dayanamaz bu ayrılığa..."

Onaylıyor içim de bunu sevinçle  
Yürüyorum devleşerek kıyı boyunca.

## AKŞAMÜSTÜ VE SONRASI....

Sıcaklık esenir kentte  
Gün batımına yakın,  
Başlar evlerden  
Deniz kıyısına akın.

Yer kapmak için önden  
Çocuklar yaşlılar gönderilir.  
Ardından bakarsınız  
Bay, bayan çıkagelir...  
Prens, prenses sanırsınız  
Dönüyorlar bir törenden.

Mutluluk okunur gözlerinde  
Ama gerçek, ama yalan,  
Dökülür günün yorgunluğu  
Her adım atışlarında  
Serinleyen yerlere  
Demet demet, damla damla...

Yakamozlanır dingin koyda  
Ayın, kıyı ışıklarının şavkları,  
Fener göz kırpar Burun'da  
Parlak sarı ışıklı,  
Başlıbaşına bir dünya.

En son moda şarkılardır  
Çalınan plaklarda.  
Kimi çayını yudumlar  
Denize karşı,  
Kimi içkisini  
Dönen hep aynı çarktır.

Çalınır felekten  
Bir gece daha.  
Öyle ya,  
Niçin geldik bu ölümlü dünyaya  
Ye, iç eğlen  
Ötesi boş aldırma.  
-İnsanmıdır çalan geceyi  
Felek mi yoksa-  
Şen kahkahalar, çığlıklar  
Atılır ardarda  
Denize, göğe karşı...

Ada'nın ışıkları kımıldar  
Fener çakar aralıksız,  
Kim umursar.  
Kimin aklına gelir  
Dünler, bugünler, yarınlar.  
Durun canım az daha oturalım  
Şimdi dağılır sinemalar.

Kısa etek yarışında,  
Güzellik gösterisinde  
Genç kızlar,  
-Ama ne önemli yarış ya-  
Kıvılcım, kıvılcım gözlerle  
Tur atar delikanlılar  
Onların ardısıra.  
Çoğu gençlerin işi-gücü bu.  
Gelmez vatanın yüklü olduğu  
Omuzlarına, bir an nasıl da.  
Bu akıl almaz sorumsuzluğun  
Gönül diler ki gelsin sonu.

Zaman yürür, devrilir çağlar  
Yeryüzünde, gökyüzünde.  
Geceyarısı olur,  
Gözler mahmurlaşır,  
Açılır ağızlar,  
Kişniyerek gelen Uyku'dur.

Ve başlar dönüş evlere  
Görkemli göğün bir kıyısında  
Birhiç gibi duran Yer'in  
Alacakaranlık bir yaz gecesinde  
Bir şirin kentçeğizinin.

Nedir kazanılan? Hiç bir şey.  
Yorgunluktan başka.  
Nedir yitirilen? Çok, pek çok şey  
Hayat hesabına.

## Y E N G İ

Seyrettim yüksek kayalıklarda  
Denizin uğul uğul patlayışını.  
Nasıl direniyordu kayalar  
O korkunç saldırılara, vuruşlara.

Günler sonra bir gün aynı yerde  
Ne bir uğultu ne bir saldırış,  
Kayalıkların dizi dibinde  
Uyur gördüm Engin'i, öyle uzanmış.

İşliydirdi kayalıklar güneşte...  
Ne güzel yengindiler.  
"Ne mutlu, ne mutlu sizlere  
Eğ, yenilmek nedir bilmeyenler..."  
Diye haykırdım var gücümle.

## K O Y

Mışıl mışıl uyuyor koy  
Işık örtüler altında.  
Uyu görkemli koy  
Anılarının rahatlığınca.

Bütün gemiler  
Demir atsın limanlara,  
Dönsün balıktan  
Balıkçı motorları  
Sonra uyan.  
Coş, atıl, haykır, köpür, çağıda  
Ne yaparsan yap  
Budur sana yaraşan da...

Yalnız dediğim gibi  
Kimsenin canını yakma,  
Kötüye kullanarak gücünü  
Düşman kazanma.



## TEDİRGİN ZAMAN

Sermiş döşeğini zaman  
Uzanır meşe altında.  
Seziliyor zaman zaman  
Acısı dudaklarında,  
Yüzünde dolaştığı an  
Ay, buluttan sıyrılıp da

Belli tedirgin birşeyden.  
Tayfun'un ışıklarından,  
Sularının çağışından,  
Ya da gördüğü Düşler'den.

Ama gerçek olan şu ki;  
Kasılması ellerinin,  
Hırıltılar göğsündeki,  
Tanıtıyor günlerinin  
Dayanılmaz geçtiğini.

## H I S A R

Yumuşak akşam kızılığının  
Vurduğu burçların  
Ey Hisar,  
Sana öyle bir heybet  
Öyle bir güzellik vermiş ki,  
Tarihle yoğrulmuş taşlar  
Birer altın külçe sanki.  
Hayret,  
Bir sana bakıyorum  
Bir kendime,  
Ve ah, inanmıyorum  
Senden geldiğime.

## A N L A R D I N

Ey güzelliğini öne süren  
Abanoz saçlı, deniz gözlü,  
Fildişi tenli kızcağzı,  
Bize ruhundan haber ver sen.

Bırak gerdan kırmayı  
Göz süzmeyi bırak,  
Yüz tırnak boyamayı.  
Bunu palyaçolar da yapar.  
Çok iyi anlıyoruz maksadını.  
Fakat heyhat,  
Gerçek olan şu ki;  
Ruhumuzla, ruhun arasında  
Doğu - Batı arasındaki  
Uzaklık kadar ayrılık var...

Ve şu aksiliğe bak ki  
Kazanmaktır en büyük emelimiz  
En Ulu'nun sevgisini.

Eğer gerçekten sevebilseydin  
Sen de O'nu,  
Anlardın bu dünyada herşeyin  
Bir gölgeden ibaret olduğunu.  
Bize hak verirdin  
Tattığın zaman yüce mutluluğu.

Cılız beyinlerin özelliğidir  
Boş düşler kurmak,  
Sen gerçeği ara.  
O zaman göreceksin bak  
Ne kadar değersiz olduğumuzu.  
Anlayacaksın kimdir  
Lâayık olan tek sevilmeye  
Hayatın her çağında.

## K A Ç I N C I

Kaçıncı konuđu řu serçenin řu dala?  
Dalın kaçıncı filizleniři bu,  
Ah, konuşabilseydik zaman'la.

řu bulut kaç renge girdi řu ana dek?  
Bilinen ne ki doğadan, topu topu  
Üç, bilemedin beř renk.

Kaçıncı damladır řu avucuma düşen?  
Başını kaldırma yukarı doğru  
Ayağın kesiliverir yerden.

Kaçıncı yüz řu karşımdaki?  
İlk insanın soluđu  
İçimde sanki.

## KOLAY MI SANIRSIN...

Kolay mıdır sanırsın dostum  
Kolay mı?  
Yalaz yalaz tutuşmuş bir yanardağın  
Söndürmek coşkun alevlerini,  
O ki en büyük yangınlara elveriři  
Ve anık akkor ocak  
Ruhum gibi.  
Yeter de artar bile  
Yeniden tutuşması için  
Bir kıvılcım çakacak,  
Yeter de artar bile  
Güçlü ama zararsız püskürmeleri  
Sonsuzlukları zorlayacak...

## Ç O B A N

Yay sürülerini genç çoban  
Bak nasıl yeşermiş tepeler,  
İyiden iyiye kocaldı baban  
Bu işler artık sana düşer.

Senden hoşnud bütün konu-komşu  
Hoşnud olsun Allah da.  
Koparıyorsun tuttuğunu  
Katıksız sütün gibi, mayan da.

Bu yılın yeni yavrularıyla  
Görüyorum ki güçlenmiş sürün.  
Ama ha, iyi bakasın onlara  
Ancak böyle alırsın bol ürün.

Dinler misin doğanın seslerini  
Dayayıp sırtını bir kayaya,  
Dalar mısın yaz geceleri  
Başında ışılan yıldızlara.

Çalamısın sihirli kavalınla  
En içli, en hüzünlü havaları,  
İnletir misin yalnızlığınla  
Korulukları, koyakları...

Ah, ey çoban imreniyorum hayatına.  
Sen dedi-kodudan uzak, mutlu,  
Biz, bu hay-huy arasında  
Zar zor buluyoruz yolumuzu.

Ve sen bir kuş sesi bir meleme  
Duyarsın son demlerindeyken,  
Bizse rahatsız döşeğimizde  
Birkaç çift göz, yalan gözyaşı döken.

## HAYAT MERDİVENİ

Güzel olmak, zengin olmak, ünlü olmak  
Hatta efsaneleşmek  
Boş şeyler...

Bunlar aşkın, aşık olmanın yanında  
Bir mum alevi neyse,  
Güneşin parıltısında  
Öyledirler ancak.

Nasıl mümkündür yükselmek  
Hayat merdiveninin son basamağına?  
Belki hayatın bütün amacı  
Sevmesini öğrenmek.  
Sevmesini ama, insanca...

## DİLEK BU YA...

İstiyorum ki,  
İsmim anılınca,  
İyilik, güzellik, barış, kardeşlik  
Gibi şeyler gelsin akla.  
Ve bir gün Hak'kın emriyle  
Bu dünyadan öbür dünyaya  
Göç edince,  
"Bütün hayatı boyunca  
İyi olmak için çalışmış,  
Ebedi barış içinde  
Bir dünya görmek umuduyla  
Tutuşmuş yanmış,  
Bunun ancak  
İnsanların birbirlerini  
Allah için sevmeleriyle  
Mümkün olacağına inanmış  
Bir günahkâr kul yatıyor burada" diye  
Yazılsın mezar taşıma.

## TOPSUZ - TÜFEKSİZ

Hakim olmak için dünyaya  
İnsanın orduları  
Topu tüfeği, atom füzesi  
Tankı uçağı mı olması  
Gerek illâ da..

Bir tatlı bakış,  
Bir gülümseyiş  
İçten gelen sevgiyle,  
Devirir ne hisarları, ne orduları.  
En büyük zaferler  
Böyle kazanılır kolayca  
Topsuz tüfeksiz  
Yüreciklere hükmedilmekle.

## O T L A R

Bizim bahçe kapısı önünde  
Kendiliğinden biten otları  
Temizlerim sık sık çapayla.  
Ama gelin görün ki  
O küçümsediğimiz otlar  
Salmışlar derinlere köklerini  
Çok geçmez aradan  
Dört-beş gün, bilemedin bir hafta  
Kaldırımın yolla birleştiği yerler  
Bakarım yeşermiş gene  
Gür otlarla boydan boya.

Düşünürüm bir üfürüşte  
Sönüveren alevleri,  
Bir karıncanın ısırsıyla  
Kuruyuveren bitkicikleri.

## D Ü Ş Ü N C E

Akkorlaşmış yumak alçalıyor  
Mor tepelerin ardına doğru...  
Bir altın anın büyüyle  
Tutuşmuş sular, martılar, ağaçlar  
Al, mor, gri alevler yükseliyor  
Ufkun hemen üstünde.  
Renkten renge girerken sular  
Gür çığlıklar yankılanıyor  
Sonsuzluklardan sonsuzluklara.  
Ve insan daha iyi anlıyor  
Ulu bir Güç'ün olduğunu  
Böyle olağanüstü anlarda.

## ELDEN NE GELİR Kİ

Bize kalpsiz diyorlarmış  
Kendini beğenmişin biri.  
Söylerler...  
Torba değil ki büzesin  
İnsanların ağızlarını.  
Allah şahidim olsun yalan  
Kabul etmiyorum asla  
Bunların hiçbirini.

Her zaman, herkese  
Açıktır and olsun sonuna değin  
Gönlümüzün pencereleri.  
Bir ışık, bir ses gibi  
Süzülüp giremeyenler için  
Elden ne gelir ki...

## BALIKÇILAR

Denizin bu hırçnlığı  
Gececeğe benzemez.  
Haydi gözüpek balıkçılar  
Kaç gündür limandasınız  
Çözün çımalarınızı  
Daha durmaya gelmez.  
-Serin tutun yüreğinizi  
O korur sizi.-  
Suya gömülmüş olsun iyice  
Teknelerinizin ak, şişkin gövdeleri  
Dönüşünüzde.  
İnanmayanlar görsün  
Nasıl söz geçirilirmiş enginlere  
Göreyim sizi...

## A T E Ş

Bu kış kıyamet gününde  
Kim yaktıysa şu ateşi  
Allah razı olsun,  
Dert görmesin elleri  
Tuttuğu toprak altın olsun.

Gelin uzatın ellerinizi  
Üşüyorsunuz, üşüyorsunuz çocuklarım  
Çok soğuk var değil mi?  
Biraz daha eşeliyelim durun  
Bu güne! ateşi.  
Yaklaşın yaklaşın yavrularım  
Isıtın yüreğinizi  
Bir şom el kuzularım  
Uzatmadan pençesini.



## PIYANO ÇALAN GENÇ KIZ

Bir genç kız piyano çalıyor  
Yapayalnız, herşeyden uzak.  
Loş ağır renkli odasına  
Bir şavk süzülüyor bir yerden  
Belli belirsiz, yumuşak.

Tüy tüy yeğnik sekişlerle  
Tuşlarda gezinen  
Ey uzun ve ince,  
Ey ak ve soylu parmaklar  
İmreniyorum gücünüze.

Kendinden geçmiş  
Hoş ve düzgün çizgili  
O yüce baş,  
Durgun göller gibi gözlerle  
Ne kadar güzel, ne kadar dengeli  
Duruyor ak omuzlarda  
Ki örtülmüş parlak abanoz renkli  
Gür uzun saçlarla,  
Kusursuz boyun üzerinde.

Piyano çalan kızda mı büyü,  
Müzik parçasında mı,  
Karar veremiyor insan  
Allak bullak oluyor ruh denizleri.

## HALİMİZ DUMANDIR

Birbirimizden gizlediğimiz  
O korkunç gerçek,  
Kemirmiyor mu benliğimizi  
Tırnaklayarak, dişleyerek.

Ne kadar sürer bu oyun daha  
Aldatışımız birbirimizi...  
Niçin haykırmaz biri çıkıp da  
Yavaş yavaş yittiğimizi.

Yağan karanlıktın üstümüze  
Toz toz, kül kül, duman duman...  
Ah dostum, bu gidişle  
Halimiz dumandır, duman.

## YAŞAMAK OYUNCAK DEĞİL

Özgürsün dedikse  
Bu kadar değil  
Ey insanoğlu.  
Denk at adımlarını bakalım  
Kazın ayağı öyle değil.  
Bayanlar, baylar unutmayalım  
Kim olduğumuzu,  
Yaşamak oyuncak değil.

Ah, kumruların guguklayışları  
Uzaktan uzağa...  
Neler diyorlar birbirlerine  
Bir anlayabilsem.  
Serçelerin, kırlangıçların cıvıltıları  
O an bir kuş olabilsem.

Kuşlar, kuşlar, kuşlar...  
Bilirsiniz ne sırları.  
Biz de sizler kadar  
Sevebilseydik aydınlıkları,  
Ve şen karşılayabilseydik  
Gün doğumlarını...

## KUŞLAR VE GÜNDOĞUMU

Gündoğumuna yakın  
O kızılıntrak alacakaranlıkta  
Ne oluyor kuşlara?  
Ötüşüyorlar hep bir ağızdan  
Kim işaret veriyor onlara?  
Nereden, nasıl, ne zaman?

## ISHAK KUŞU

Tam gök kapılarının açıldığı saatler  
Derinden derine duyulur  
İshak kuşunun içe işleyen sesi.  
Kesik, düzenli haykırırlarla  
Dua eder gibidir sanki  
Gecenin sonsuz ıssızlığında.  
Neler gizlidir bu ötüşlerde  
Bir duyabilsem düşündüklerimi  
Neler vermezdim neler...  
Umut dünyası işte,  
Belli olmaz bir gün olur  
Açılır Aşk'ın penceresi,  
Ruhum bir kuş olur  
Süzülür içeride...

## NE ÇIKAR

Tutuşursa tutuşsun ne çıkar  
Üç dönümlük tarlam benim  
Yıkılsın ak boyalı kır evim...  
Yeter ki komşu tarlalara  
Sıçramadan kıvılcımlar  
Önü alınsın alevlerin.

## DEĞİŞMEM

Değişmem, değişmem and olsun  
Yüksek tavanlı, parlak salonlara  
Küçük aydınlık odacığımı.  
Değişmem dünyalara  
Bir değersiz mısraçığımı.  
Yüzlerle, binlerle yıllık ömre  
Değişmem geçen bir anımı  
O'nu düşünmekle.

## OLAĞANÜSTÜ

Kuşun kanat çırpışını  
Balığın yüzüşünü,  
Arının vızıldaşını,  
Koşmasını bulutların, dalgaların  
Sonsuzluklardan sonsuzluklara...  
Susuşunu dağların, ormanların  
Bebeğin gülüşünü,  
Gündoğumunu, günbatımını  
Olağan, küçük şeyler sayma.

Gökler, ulu gökler yer çevresinde  
Sonsuz rengarenk örtü,  
Yerin göğün her milimetrekaresinde  
Herşey tanrısal, olağanüstü.

## HISAR'IN KARŞISINDA

Bak ey büyük Hisar  
Bak ve hatırla...  
Sevinç gözyaşları döktüğün günleri.  
Bunca yıllık görgün bilgin var  
Anlat ne olur bana,  
Hiç gördün mü bu tepeleri  
Bu ufukları, yolları, ağaçları  
Böylesine hüznü, bitkin.

Bilmem sen ne düşünürsün ama  
Belki ben çok iyimserim,  
Söz verebilirim hatta sana  
Acının, acımızın dinedeği günleri  
Geride bırakacağımıza yakında.  
Çünkü sonsuzdur bu ırk'a güvenim.  
Er-geç, er-geç anlıyacağız.  
Sonu olmadığını bu gidişin  
Şeytanın bacağını kıracağız  
Göreceksin...

## S I R

Dinle,  
Bu ses bir yıldızın sesidir  
Gökgürültüsü gibi  
Akan yüreğe.

Bak,  
Bu evrenin şavkıdır  
Saçak saçak  
Süzülen yeryüzüne  
Bulutları yararak.

Durdur  
Ulu bir ağacın altında atları,  
Gör nasıl söndürüyor alevleri  
Yağmur.

İn arabandan yürü  
Ağır ağır...  
Yağmur altında sonsuz toprakta.  
Birşey görüyor musun, birşey duyuyormusun  
Yankılanan bir sestен başka  
Yerden göklere, göklerden yere  
Sır, sır, sır...

## EVE DÖNERKEN

Eve dönerken bu gece  
Tam Burçlar'ın altında  
Söndü ışıkları kasabanın.  
Sarıldı zifir karanlıklarla  
Binbir yanım.  
Kaldırdım başımı göğe  
Doldu ışıkları uzayın  
O an içime.  
Aydınlandı önüm, her yanım  
Buldum yolumu böylece.

Demek bırakmıyorsun karanlıkta  
Kullarını Yüce Rabb'im,  
Ne kadar uzağız Sana  
Ne kadar Allah'im.

## KULLUK

Söylersiniz bana ne olur  
Ey akli başında olanlar,  
Söylersiniz tam içtenlikle,  
Var mıdır O'na kulluk etmekten  
Daha büyük bir onur  
Daha sınırsız bir kıvanç sizce.  
Ve var mıdır daha iğrenç birşey  
İnsanın insana kul olmasından  
Söylesenize...

## GÜNAHLAR ÇAĞI

Günahlar, hatalar çağı  
Utanç çağı bu çağ.  
Başka bir ad bulamıyorum  
Koptu kopacak kutsal bağ  
İnsanlığımdan utanıyorum.  
Duyan yok, Ya Rab, sen duy ruhumun  
Yürek paralayan çığlıklarını.

Budur işte, bu olur ancak sonu  
Işık'tan uzaklaşmanın,  
Esir olmanın Karanlıklar'a  
Yürek sızlatan mutsuzluğu.  
Büsbütün umutsuz değiliz gene  
Nedamet günü yaklaşmış olsa da.

Gökler'e bakabilsek Gökler'e  
Kurtarıp Yer'den bakışlarımızı,  
Görebilsek akan ışıkları.  
Çağırın sesleri duyabilsek...  
Öylesine susamış ki  
İyiliğe, güzelliğe, dengeye...  
Ey Çağ, at ilk adımı haydi  
Herşey, herşey Gökler'in derinliğinde.



## BİLDİĞİN GIBI DEĞİL

Durgun suya bir eğil  
Bak bin kez yüzüne.  
Gördüğün yüz aynı mı? Değil  
Suya her eğilişinde.

Dinle içinin çığlıklarını,  
Daya kulağını toprağa.  
Duyduğun sesler  
Bildiğin türden değil, saklama.

Evren devinir Evren içinde  
Zaman, Zaman dışında,  
Kim biliyor, kim nerede  
Hangi zaman parçasında.

Evren bir saniye önceki,  
Yer, bir saniye önceki yer değil.  
Sen, bir an önceki sen değilsin  
Dağ dağ, deniz deniz, gök gök değil.

## YOKSA ....

Senin gözlerin deniz mavisi  
Kırpiklerin gür ve uzunsa,  
Yüzün şaşılacak derecede güzelse,  
Altın sarısıysa saçların,  
Tenin fildişi rengindeyse,  
Aşık olunacak sen misin  
Yoksa, yoksa  
Sana bunları veren mi?

Onun için kurulma, caka satma  
Alıverir O bir anda geriye  
İsteddiği an verdiklerini.  
Ne güzelliğin kalır, ne kibrin  
İş işten geçmiş olur  
Ah, o zaman da...

## BİR ANLIK SEVİNÇ

Kimdir, nedir bunlar?  
Başlarında nurdan ağıllarla  
Koşuşanlar, uçuşanlar...

Allah'ım, Allah'ım  
Gözlerime inanamıyorum, yoksa  
Çıldırıldım mı, hasta mıyım?

Bu keder çok güvercini  
Hiç görmemiştim bir arada.  
Ah, bu görkem bitecek mi?

Durun, durun gitmeyin  
Neden neden, çiğliklerle, dumanlarla  
Sarıldınız çevrenlerim.

Çok mu gördün ey Zaman  
Bu sevinci bana, oysa  
Değillim acıdan yılanlardan.

## GÜZEL SÖZ, GÜZEL BAKIŞ

O ulu mabedlerin  
Kubbe pencerelerinden  
Güneş ışınları olur ya,  
Tayf tayf süzülen,  
Arı yürekli müminlerin  
Yüz sürdükleri kutsal yerlere  
Eşsiz motifler çizen göklerden.  
Böyle süzülür işte gönüle  
Güzel bir söz, güzel bir bakış  
Genişler yürek göklerce  
Ne kadar olursa olsun daralmış.

## DEMİRCİ

Demirci nasıl ağır çekiciyle  
Vurunca akkor demir parçasına,  
Şekil vermek için örsünde  
Kıvılcımlar sıçrarsa dörtbir yana,

Bir bakış arıyorum, bir ses  
Aynı vuruşları indirsin ruhuma.  
En güzel şekli versin böylece  
Ruhumun yamru yumruluğuna.

Gel, ey asil ruhlu demirci  
O'nu daha çok sevdirecek bana.  
İndir tanrısal çekiçlerini  
İndir - akkorlaşmış - ruhuma, ruhuma.

## ÇOCUK VE GÜVERCİNLER

Konup kalkıyordu güvercinler  
Barış, iyilik, kardeşlik  
Kısaca güzel, yüce şeyler söyleyen  
Kanat vuruşlarla, çığlıklarla.  
Eksiliyordu bir bir yerden  
Önlerine atılan yemler.  
Geniş aydınlık alanda  
Bir alemdiler şu güvercinler.

Yürüdü parlak mavi gözlü  
Sarı saçlı çocuk yanlarına,  
Havalandılar hep birden önce  
Bir kartal inmiş gibi aralarına.  
Sonra indiler süzüle süzüle  
Sardılar çocuğun çevresini...  
Çocuk, yumuşak minik avuçlarıyla  
Serptikçe buğday tanelerini,  
Daha çok soku!dular ona.

Ey çocuk...  
Şu güvercinler gibi hür, temiz  
Kalacak mısın hayat boyu?  
Heyhat, meydanda halimiz.

## O KADAR

Nedir bu rezillik kepazelik be  
Yakışır mı bu davranışlar  
Dini İslâm olan bir Millet'e?

Madem Müslümanız, Türküz diyoruz  
Müslüman gibi, Türk gibi  
Yaşamaya mecburuz.

Aynı akıl almaz soytarlıklar  
Geçkinimizde, yeni yetmemizde.  
Yazıklar olsun, yazıklar...

O Gün'ü iple çekiyor Zaman.  
O ki aklının ucuna bile  
Getirmemiştir Ölüm'ü bir an.

Madem insan olarak yaratılmışız  
Ruhumuz var, düşüncemiz var  
İnsan gibi yaşayacağız  
O kadar....

## ACI'YA ÖVGÜ

Döküyor yapraklarını ağaçlar.  
Yazın ortasında yaz oysa.  
Ey, soy duyguların anası içli ruhlar  
Size oluyor ne oluyorsa.

Yüce bir duygudur acı, kuşkusuz  
Katlanmak gerek seve seve buna.  
Siz göklerin yolcususunuz  
Dayanın sabır, sabır az daha.

Hangi büyük ruh, hem de en derinden  
Tatmadan acıyı yükselmiş,  
Otağ kurduğu göklerden  
Işık ışık sevgi, umut serpmiş.

Tatmamış olsalardı eğer acıyı  
O yüksek, seçkin ruhlar,  
Oldukları yorde saymazlar mıydı  
Çağlar deviren toplumlar.

## GENÇ KARDEŞLERİME

Ey sevgili genç kardeşler,  
Yüzümüzü, ruhumuzu çevirdiğimiz  
O şeyler var ya,  
İnanın birşey vermezler  
Mutsuzluktan başka birşey ruha.  
İnsanı insanlıktan çıkaran  
Bu ölçüsüz davranışlarla  
Kötü not alıyoruz Yaradan'dan.  
Doğmayacak elinde olsa  
Güneş utancından.  
Duymuyor musunuz acı çığlıklarını  
Atalarımızın ruhlarının  
Ki uçurlar her an aramızda.  
Kovalım çirkin sesli yarasaları  
İyiliğin güçlü, yumuşak silahlarıyla  
Karanlık bomboş ruhlarımızdan.  
Nasıl her sabah aydınlanırsa  
Şavk'ın yükselişiyle tan,  
Öyle aydınlansın ruhlarımız da.  
Çıkalım kutsuz karanlıklardan  
Sevinç çığlıklarıyla aydınlıklara.  
Bizden bunu bekliyor vatan  
Bunu diliyor atalar da..  
Yürüyelim çağlarüstü bir yo dan  
Mutlu yarınlara,  
İnançtan, sevgiden, mutluluktan  
Kanatlanmış ruhlarımızla.